



Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Viseaftener i Visens Venner i Glostrup denne sæson:

Fredag den 5. oktober 2007
Fredag den 9. november 2007
Søndag den 16. december 2007
Fredag den 1. februar 2008
Fredag den 29. februar 2008
Fredag den 4. april 2008



Viseaftener i vores nabeforeninger

Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre afdelinger af Visens Venner (og link til deres hjemmeside, hvis de har sådan en).

Husk, at når du er medlem af en afdeling af Visens Venner, kommer du ind til medlemspris i de andre afdelinger af Visens Venner.

Gør det lidt lettere og billigere for os:

Må vi sende bladet til dig pr. mail, så skriv til:
blad@visensvenneriglostrup.dk
- vi siger tak!



Bestyrelsen :

Formand:	Annie Laksø	3582 0321
	Tårnblæservervej 7, 1. tv, 2400 København NV	
Næstformand og blad:	Lise Gerd Pedersen	3645 1863
Kasserer :	Bent Holm	3881 8203
	Knud Søgaard	3670 5536
	Jes Sindal	4640 2178
	Nicolai Engstrøm	3874 0966
	Herdis Kvarnø	4466 4450

Næste arrangement er fredag den **5. oktober**, hvor vi får besøg af



”Ældrebyrden”

Desuden skal vi høre
Udo & Kirsten og
Else & Bent B.



Visevært: Herdis



Vel mødt på **Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5**

Entré 20 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster (for hvem vi må tage forbehold i tilfælde af overtegning).

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 24. september til senest søndag den 30. september. Husk vor bordbestillingsordning: De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

MINNA: 4640 2178 eller

LILLY W.: 4345 1093

eller send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk

Medbring madkurv, bestik, drikkevarer og hvad I ellers skal bruge – og så selvfølgelig jeres gode humør.

Vi åbner dørene ca. kl. 18:15, og viseaftenen starter kl. 19:30

Anmeldelse af viseaften, 27. april 2007

Efter en vidunderlig ”sommerdag” kom man til pragtfulde forårsfornemmelser! Kan det være bedre? Med det samme blev man indhyllet i en lys atmosfære, hvor vi alle sang ”Nu kommer våren listende”. Derefter Herdis’ søde stemme med ”Drilagtigt forår” og ”Mit kirsebærtræ”, og så gav man sig helt hen, da Bent Holm sang den pragtfulde ”Nu er ventetiden forbi”, hvor man så sin have for sig – den var pludselig blevet til en park med bund af forårs-blomster og med kvidder af musvitter og solsorte, som bygger rede.

Just som ens ”frimærke” var blevet til en park, kom man ned på jorden ved at se de to bønder Bent B. og James, som på mandfolkevis klarede alt med en lille fidivous!!! Og så kom Birthe M., som er så vidunderlig med sin underspillede humor – hvor selv træbenet begyndte at spire!!! Jeg sad heldigvis sådan, at jeg kunne se hendes mimik, som er uforlignelig!

Bent Salomon er helt sin egen og gav os Nyhavns forår, som det var i de gode gamle dage på Sigfreds Pedersens tid – denne romantik kan man godt tåle at få gentaget gang på gang! Men melodien¹ - kan man tillade sig det? Det var der delte meninger om ved bordet. Man skal jo nok holde sig til Niels Clemmensens, men al ære værd at prøve noget nyt, Bent!

Denne forårsstemning forstærkedes i høj grad af noget helt nyt: et band, bestående af Lise, Nicolai og Bent Holm! Hvor var det skønt!

Edel gav os på sin stilfærdige måde ”Vandkunstens lille café”! Godt, at den også var med. Derefter kom vores Annie, som er min definition af en rigtig kabaret-sangerinde, og hun sang sør’me også Trine Dyrholms ”Avenuen”! uden at brække halsen på den. Men ellers var hun jo ”Forårstræt”! Dejligt, at hun også orker at være formand!!!

Så var det James med ”Det er ikke manden – det er ham den anden” og den er jo god – og minder mig om en historie om nogle naboer, som havde en logerende. Deres lille pige kunne fortælle, at ham den logerende fik syltetøj på franskbrødet – det gjorde far ikke! Ja – verden er mærkelig!

Jes var visevært og det var da som det skulle være! Nu skulle han så fortælle, at vores dejlige Lise havde et ønske om at spille Frühlingsrauschen for os alle sammen, og det gav en stilheds pause – det var så smukt. TAK, Lise!

Evy med guldstemmen sang om min barndoms egn Mariager Fjord, så jeg var helt solgt – og så den vidunderlige ”Grønne Violiner”!

Dette var en aften, som jeg tror, vi alle vil bære med os som den bedste nogen-sinde. Men den var jo slet ikke forbi, for så kom den nye sangerinde Lis Evers med ”Sig de ord, du ved”, og vi fik også ”Jeg er ligeglad”, som var forrygende, og som gør, at vi vil glæde os til at genhøre Lis Evers!

Jeg må gi’ min kompliment til de flotte kreationer, damerne havde på – den ene flottere end den anden – pinsesnit tidligt forår!

Så var det Else Broksø med ”Igen” – også så skøn – og ”Disse ubetvingelige lyster”, som kalder smilet og erkendelsen frem! Og så Bent B. med sit ”Lille højskolehjem” og derefter Bente med ”Forårsnat” og ”Krible Krable”, humørfyldt og dejligt!

Så kom vores troubadur Nicolai med ”Den lyse nat” og Kim med ”Når de lune piger kommer listende”, som var så sjov! og allersidst en PRAGTFULD duet med de to sidstnævnte: ”Hva’ ska’ vi med kvinder?” Det var en herlig afslutning på en uforglemmelig aften i forårets tegn!

Dagny

Næste viseaften – Ældrebyrden introducerer sig selv:

En gang i fordums tid – i Eigil Jensens og Jørgen ”Gamle” Hansens dage – var vi medlemmer af Visens Venner i København. Dengang var der kun én afdeling mere – i Vejle. Minna Flindt blev ”Mor Danmark” og så startede Bent Willumsen i Glostrup og Else Hansson i Køge.

Og nu er Visens Venner i Danmark jo blevet en hel koncern med filialer over hele landet – og vi har i mellemtiden fået den lovende fremtid som visesangere bag os. Dengang blev det dog til både TV- og radioaktivitet. Men familien skulle forsørges og afdragene betales – derfor måtte vi kæmpe næsten halvtreds år som aktive ude i erhvervslivet.

Nu har vi nået pensionistalderen. Nu er det slut med at stå tidligt op – og vi gider ikke deltage i kampen med andre pensionister om de tomme flasker rundt om på gader og veje. Vi vil hellere bruge vores humør og virkelyst til munter aktivitet – og så møde en masse af alle de nye visevenner, der er kommet til, siden vi hoppede af.

Vi underholder med kendte og ukendte viser fra de sidste godt hundrede år: om livet, om døden og om kærligheden set gennem munterhedens briller. Der vil i særdeleshed blive lejlighed til at opleve en række pudse-løjerlige og barokke viser fra Benløse-revyerne omkring år 1900, og hvortil skomageren var en bi-dragyder – han har vel også haft tid nok. Fik du den?

Kort og godt: Giv jeres medlemmer en viseoplevelse ud over det sædvanlige.

Venlig hilsen Finn Malmkjær og Svend P.

¹ Bent sang Katinka på Knud Vad Thomsens ret ukendte (men gode!) melodi (red.)