



**Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby**

**Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:**

Fredag den 4. april 2008

Fredag den 12. september 2008

Fredag den 24. 31. oktober 2008

Søndag den 12. 14. december 2008

Fredag den 16. januar 2009

Fredag den 27. februar 2009

Fredag den 17. april 2009



**Viseaftener i vores naboforeninger**

Se [www.visensvenner.dk](http://www.visensvenner.dk), hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre afdelinger af Visens Venner (og link til deres hjemmeside, hvis de har sådan en).

Husk, at når du er medlem af en afdeling af Visens Venner, kommer du ind til medlemspris i de andre afdelinger af Visens Venner.

**Gør det lidt lettere og billigere for os:**

Må vi sende bladet til dig pr. mail, så skriv til:

[blad@visensvenneriglostrup.dk](mailto:blad@visensvenneriglostrup.dk)

- vi siger tak!



**Bestyrelsen :**

Formand:	Annie Laksø	3582 0321
	Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV	
Næstformand og blad:	Lise Gerd Pedersen	3645 1863
Kasserer :	Bent Holm	3881 8203
	Knud Søgaard	3670 5536
	Jes Sindal	4640 2178
	Nicolai Engstrøm	3874 0966
	Herdís Kvarnø	4466 4450

Næste arrangement er fredag den 29. februar,

hvor vi får besøg af

## Ragnild, Finn og Jørgen

fra

### Visens Venner København

Desuden skal vi høre

Annie, Bente, Bent S., Evy og Jes

akkompagneret af Svend, Lise, Bent B. (og Jes)

Visevært: Udo



Vel mødt på **Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5**

**Entré** 20 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster (for hvem vi må tage forbehold i tilfælde af overtegning).

**Tilmelding og bordbestilling** kan ske fra mandag den 18. februar 2008 til senest søndag den 24. februar 2008. Husk vor bordbestillingsordning: De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

**MINNA: 4640 2178 eller**

**LILLY W.: 4345 1093**

**eller send en e-mail til: [tilmelding@visensvenneriglostrup.dk](mailto:tilmelding@visensvenneriglostrup.dk)**

Medbring madkurv, bestik, drikkevarer og hvad I ellers skal bruge – og så selvfølgelig jeres gode humør.

Vi åbner dørene ca. kl. 18:15, og viseaftenen starter kl. 19:30.

**Bemærk, at yderdøren låses kl. 19:30!**

## Anmeldelse af viseaften, 11. januar 2008

En gang i efteråret ringede Jes fra Glostrup og spurgte, om jeg ville komme og underholde VV Glostrups vennekreds og tage Beth, Finn og Asbjørn med.

Nu er det altid spændende at besøge andre viseforeninger, så der var accept fra alle. Det skulle være den 1. februar. Da der skulle renoveres noget på biblioteket, hvor vennekredsaftenen skulle afholdes, og man var lidt kede af at skulle afvikle aftenen et andet sted, besluttede man lynhurtigt at flytte datoen, så vi i stedet skulle til Glostrup den 11. januar. Ved at flytte lidt om på andre arrangementer, kunne vi alle 4 tage af sted til Glostrup fredag formiddag. Minna havde været så sød at tilbyde os overnatning i Gevninge, hvilket vi med glæde tog imod.

Vennekredsaftenen startede med spisning, og der blev sørget meget fint for os med både smørrebrød, vin, øl og vand.

Da spisningen var ovre, lænede vi os tilbage og nød at høre Bent H., Kim og Nicolai synge hver 3 viser. Bent og Nicolai akkompagnerede sig selv på guitar, mens Kims kone, Lise, spillede klaver til Kims viser. Glostrup er så heldig at have hele 3 klaverakkompagnatører. Aftenens konferencier var Jes (vores vært udi Gevninge), og jeg må sige, han lagde ikke fingrene imellem ved præsentationerne af deres egne visevenner. Vi morede os over hans historier og lidt barske introduktioner, men vi kunne både se og høre, at vennekredsen var vant til Jes.

Efter en pause sang Bent, Kim og Nicolai igen, denne gang en vise hver. Alle tre havde valgt nogle gode viser, som blev tolket både klart og tydeligt, og alle kom fint ud over scenekanten. Der var en fin blanding af både kendte og mindre kendte viser og melodier.

Og nu tænker I nok: ”Hvad i alverden skriver hun alt det for?”. Jo ser I, vi vidste ikke at Jes gik rundt med en opsparing af uforløst hævn i sit indre. Af flere årsager møder vi Jes flere gange om året, og her er jeg åbenbart – et par gange – kommet til at bringe ham lidt ud af balance, hvilket han var nødt til at få sat på plads, så da én af vore redaktører i en slags frustration bad Jes om at ”anmelde” sig selv, en gang hvor vi havde indbudt Jes til en aften, hvor han skulle underholde vores vennekreds, syntes han, tiden var inde til, at vi nu kunne anmelde os selv.

Det forbyder vores beskedenhed os. Men vi vil gerne fortælle, at I har nogle ualmindelig gode solister og akkompagnatører, og at jeres vennekreds er både medlevende og lyttende. Aftenens konferencier, Jes, var også – for det meste – både varm, vittig og sjov!



Vi siger tak til Glostrup, fordi I inviterede os over, tak for den flotte servicering og tak til Jes og Minna for husly (vi ku' næsten ikke høre Jes snorke!). Vi håber ikke, vi spiste jer helt ud af huset.

Skrevet på vegne af Finn, Beth, Asbjørn og Lise  
Visens Venner i Aalborg

Når Lise (fra Aalborg) ikke selv vil, må jeg gi` dem et par ord med på vejen, selv om pladsen er trang. De fire ovennævnte kom, sang og sejrede med viser, der spændte vidt. Beth gik i hjertet på mig med bl.a. ”Kærlighedsvalsen”. Senere gik ”Horoskopvisen”, en duet med Beth og Lise, lige ind. Finn imponerede mig specielt med ”Klokkerens sang” (fra Klokkeren fra Notre Dame af Sebastian) samt et blændende guitar spil. Lise ligeså med det ”Sandeste”, som vi fik med en introduktion fra det virkelige liv: hendes første kys i en trappeopgang som 12 årig. Asbjørn sluttede aftenen med bl.a. et par viser af Bellman. Jeg har altid betragtet Bellman som lidt tung, men Asbjørn formåede – i en dansk oversættelse og med eminent guitar spil – at få lethed frem i viserne.

Jes

## Næste gang: Ragnild Dissing, Finn Schlanbusch og Jørgen Jacobsen fra VV København

Som oftest inviterer vi gæstesolister, evt. med akkompagnatør – men denne gang er det nærmest omvendt. Jeg har fået lov af bestyrelsen til at invitere en akkompagnatør med gæstesolister fra Visens Venner København.

Ragnild Dissing har spillet (klassisk) klaver og kammermusik gennem mange år og dukkede op for et par år siden i VV København. Ragnilds kvalitetssans betyder, at hun dels er selektiv med, hvad hun ønsker at spille til, dels er omhyggelig med at fremskaffe originale, fyldige klavernoder til numrene, som udvælges i samarbejde med solisterne. Glæd jer til hendes traktering af flyglet i salen.

De to medbragte solister er nu heller ikke at kimse af – begge kan regnes til VV Københavns ”grand old men”.

Finn Schlanbusch har I tidligere stiftet bekendtskab med. Ofte spiller han guitar til sig selv, men denne gang lader han guitaren blive hjemme til fordel for Ragnild. Finn er en mester i at gennearbejde en tekst og foredrage den med overbevisning og lune.

Den tidligere nok så kendte forsvarsadvokat, Jørgen Jacobsen, begyndte først at synge viser, efter at han blev pensioneret. Trods sin høje alder (87 år!) er han meget intens på en scene, og han vælger sine tekster med stor omtanke. Der er indhold og holdning i Jørgens tekster, og det kommer stærkt frem fra scenen.

Lise