

Visens Venner i Glostrup

20. årgang nr. 6

April 2012

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:

Fredag d. 14. september 2012
Fredag d. 19. oktober 2012
Søndag d. 9. december 2012
Fredag d. 25. januar 2013
Fredag d. 1. marts 2013
Fredag d. 19. april 2013



Viseaftener i vores naboforeninger

Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre afdelinger af Visens Venner (og link til deres hjemmeside, hvis de har sådan en).

Husk, at når du er medlem af en afdeling af Visens Venner, kommer du ind til medlemspris i de andre afdelinger af Visens Venner.

Gør det lidt lettere og billigere for os:

Må vi sende bladet til dig pr. mail, så skriv til:

blad@visensvenneriglostrup.dk

- vi siger tak!



Bestyrelsen :

Formand:	Annie Laksø	3218 1780
	Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV	
Næstformand:	Herdis Kvarnø	4466 4450
Kasserer :	Bent Holm	3881 8203
	Poul Erik Pedersen	3641 4106
	Jes Sindal	4640 2178
	Nicolai Engstrøm	3874 0966
	Henning Olsen	3670 3655

Næste viseaften er fredag den 20. april – vi præsenterer:

Viser af Djorn Juni



Medvirkende
Alle os
akkompagneret af os
Visevært: **Jes**



Vel mødt på
Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5

Entré 25 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster (for hvem vi må tage forbehold i tilfælde af overtegning).

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra tirsdag den 10. april 2012 til senest søndag den 15. april 2012. Husk vor bordbestillingsordning: De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

MINNA: 4640 2178 eller

LILLY W.: 4345 1093

eller send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk

Medbring madkurv, bestik, drikkevarer og hvad I ellers skal bruge – og så selvfølgelig jeres gode humør.

Vi åbner dørene ca. kl. 18:15, og viseaftenen starter kl. 19:30

Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 19:30!

Anmeldelse af viseaftenen den 2. marts 2012

Det blev en enorm viseaften – ”omtrent”.

Først vores egne i fin stil. God, gedigen visesang fra Ib med bl.a. den satiriske ”Skøn Adelguld”. Der var meget stille i salen, da Annie sang ”Den blå anemone”. Bente med et meget fint repertoire af Karen Jønsson sange. Bent H. alias Thomas Kjellerup eller omvendt. Bare fantastisk visesang.

Alt blev godt akkompagneret af 4 musikere – Lise, Svend, Claus og Bent H. (til sig selv). Visevært var Bjarne for første gang i Glostrup, men man fornemmede straks, at det havde han prøvet før.

I har nok læst om Nicolai og Jakob i foromtalen sidst, om deres lange bekendtskab og musikalske samarbejde. Nu fik vi så lov til at opleve – med Lises nyskabelse – ”kammelegeraterne” (red.: ordblomsten er nu altså stjålet fra et barn). Og hvilken oplevelse! Mangfoldigt, farverigt, musikalsk til den helt eventyrlige grænse.



Alle i salen var stærkt engagerede ligesom også jeg, hvorfor det ikke var mig muligt at få alle detaljer med i denne hvirvelvind af oplevelser. Her er, hvad jeg opsnappede: Al musikken var af Nicolai. Melodisk og følsomt på alle niveauer. Der var tekster af Djorn Juni, Tove Ditlevsen og fra Nicolais egen hånd. Teksterne om den knotne Jensen. Amerikanske og norske tekster. Man hørte jazzrytmer og senere valsetoner. Pludselig en harmonika og så blandede ”Helligtrekonger” sig ind i det. Det var mørk vinter, det var vår med glæde over lyset. Der var alvor og humor. Man kom på afveje, tog en anden vej hjem. Tog bestik af stjernerne - dybe bastoner blander sig. I Norge stod hestene et gudsforladt sted i regnvejret med rumpeperne mod regnen og klarede sig.

Man sad tilbage med en ubeskrivelig følelse af at have været helt rundt på alle tangenter og følelser, at noget havde kradset helt ind på nerven. Må mange andre end Visens Venner i Glostrup få glæde af dette sammenspil.

Der stod ”omtrent” i starten – her kommer det: Godt fremført af Annie skulle ”Martha” så slutte aftenen. Ja, stakkels ”Martha”. Måske var det meningen for at illustrere hendes ulykkelige situation. Det blev i hvert fald et gevaldigt antiklimaks. Det var, som om luften gik ud af rummet og bolden lå død. Der stod vi så og skyndte os at synge vennesangen.



Hvor meget skønnere skulle det have været at gå hjem med guitarspillet fra de store vidder i øerne.

Edel

Næste viseaften: Viser af Djorn Juni

Vores viseaften d. 20. april har Djorn Juni som grundlag og alle vores aktive visesangere og akkompagnatører som underlag. Vi har fra Djorn's visebog ”Viser fra mit junivers” udvalgt et passende antal viser, som derefter er uddelt med rund hånd til de aktive. Vi har prøvet at uddele viserne ud fra kriteriet: ”Den ville de ikke selv ha` valgt”, således at de aktive for det meste kunne prøve kræfter med noget, der var anderledes i forhold til det, de plejer. Det bliver både godt og sjovt. De aktive og deres respektive akkompagnatører har knoklet med viserne i flere måneder, så jeg – som visevært – glæder mig til at præsentere det færdige resultat for jer, vores dejlige, trofaste og lydhyre publikum.

Vi har indbudt Djorn Juni til selv at overvære visearrangementet, og vi har den store glæde, at han har sagt ja til at komme og opleve aftenen sammen med os.

Jes

Lidt om Djorn Juni

Djorn Juni er født i Maribo, men har levet en meget forskelligartet tilværelse i årenes løb i udlandet og i Danmark – herunder en stor del af livet på Bornholm, hvor han stadig har hus i Arnager ved Rønne. Han fyldte i marts 2011 80 år i Nykøbing F.

Han er noget af et multitalent, der har haft mange jern i ilden – først som smykkekunstner og sølvsmed, og siden gennem en lang årrække som journalist, digter og forfatter.

Dette har jo især været af interesse for vores lille forening, der har nydt godt af hans store evner på det visemæssige område og hans sans for, hvad der rører sig i vise-genren. Nu, hvor der ikke mere er interesse for visen fra Danmarks Radios side, er det forfriskende, at vi stadig har en poet gående med den sans for morsomme og finurlige oplevelser, han strør om sig med i sine viser og prosa.

Han har i tidens løb udgivet mange bøger og digtsamlinger – både med og uden noder – og en hel del af dem er også udkommet på CD'er, de senere år også sat i musik af et par af medlemmerne fra Visens Venner i Glostrup. (red.: Bent B. og Nicolai)

Vi ved også, at mange af medlemmerne i vores forening abonnerer på ”Dagens Junivers” (sendes på e-mail hver morgen kl. 6) hvor dagens små begivenheder og indfald kan læses som en frisk opkvikker på morgenkvisten – altid et 8-liniers digt. Man får sig også tit et billigt grin samtidig. (<http://www.junivers.dk>)

I øvrigt udkommer digtet også hver morgen i ”Jyske Vestkysten”.

Bent Broksø