

Julegaven

Tekst og musik: John Bruce Leving



Lille Per har fået lov at gå med mor i by'n,
legetøjsbutikkens vindu' er et prægtigt syn –
og den lille næse bli'r klemt flad mod rudens glas,
henrykt stirrer han på dette eventyrpalads:
Mor, se der er farvetusser og en malebog,
lego-klodser, tinsoldater og elektrisk tog,
boksehandsker og en brandbil, der er rigtigt rød!
Køb det hele til mig, mor, så er du mægtig sød !!

Jamen, Per, det har jeg virk'lig ikke penge til!
Julen står for døren, der er ikke længe til,
skriv på ønskesedlen blot én ting af det, du ser,
julemanden har vist ikke råd at gi' dig fler'!
Per løb hjem og tænkte længe, men til sidst han skrev
til den rare julemand et sirligt lille brev:

Et par boksehandsker det er hvad jeg ønsker mig,
får jeg dem så kan jeg sikkert sagtens tæve Kaj!

Hele juleaftensdag gik Per og ventede' spændt,
timerne var lange, men til sidst blev træet tændt,
far og mor og Per sang "Højt fra træets grønne top" –
Per fandt sangen alt for lang – til sidst holdt den dog op!
Permand fik en pakke, fint papir og gylden snor,
på et lille kort stod "Glæde'lig jul fra far og mor".
- - Det var ikke boksehandsker til at bokse i,
bare et par cowboy-bukser til at vokse i !!

Permand var en artig dreng, sa' tak til far og mor,
selv om det var svært at skjule, skuffelsen var stor –
tankerne fløj rundt i ho'det på den lille dreng,
og forsigtigt sagde han, da han blev lagt i seng:
"Mor, jeg tror, at julemanden han er gal på mig,
er det mon fordi jeg skrev, jeg ville tæve Kaj?
Hvis nu Kaj har få't de boksehandsker, jeg sku' ha',
får jeg nok en kæmperøvfuld anden juleda'!